



Jrg.24-nr 09

**Zondag 27 oktober 2024 – 10.00 uur**  
liturgische kleur is groen

De kerkdienst uit de Wilhelminakerk is te volgen via livestream, via de link  
[www.youtube.com/channel/UC\\_42ZhzL-V0d2RyTRthpHg](http://www.youtube.com/channel/UC_42ZhzL-V0d2RyTRthpHg)

voorganger	ds. Marco de Visser
lector	Rineke Mol
organist	Hans Okkerse
ouderling	Anneke Idzinga
diaken	Ron Ouwerkerk
koster	Anne Idzinga

### **Uw gaven worden gevraagd voor**

- 1. St. Diaconaal Aandachtscentrum**
- 2. Wijkkerk**
- 3. Toekomst van de kerk**

- |                |   |
|----------------|---|
| ☺ Nevendienst  | Janneke van der Schelde                   |
| ☺ Crèche       | i.v.m. de herfstvakantie is er geen oppas |
| ☺ Tienerdienst | Ronald van der Schelde                    |

### **Bij de dienst**

Voor Jezus zijn reis naar Jeruzalem begint, gemarkeerd in Lucas 9:51, zegt Hij tegen zijn leerlingen, dat als iemand in zijn naam een demon uitdrijft, dat een goede zaak is. "Verhinder het niet, want wie niet tegen jullie is, is voor jullie.

"In Lucas 11:23 staat: "Wie niet met Mij is, is tegen Mij." Hier geen tegenstelling zoals in Lucas 9:50 maar een conclusie.

Op deze conclusie volgen de woorden: "En wie niet met Mij samenbrengt, drijft uiteen."

Na de preek zingen we lied 994: "Voor hen die ons regeren, de hoofden van het land, bidden wij God de Here om ootmoed en verstand, dat zij bewaren hecht en recht al de getuigenissen, die ons zijn aangezegd."

**ds. Marco Visser**

## ORDE VAN DIENST

Woord van welkom

Inleidend orgelspel: Jan Pieterszoon Sweelinck –

partita nr 2 over 'Vater unser im Himmelreich'.

-VAN BUITEN NAAR BINNEN-

- De gemeente gaat staan –

Stil gebed

**Aanvangslied**

**Psalm 112: 1 en 4**

Bemoediging en groet

Drempelgebed

- De gemeente gaat zitten –

Kyriegebed

**Glorialied**

**Lied 1009: 1, 2 en 3**

- *De kinderen gaan naar de kindernevendienst* -

DE SCHRIFT

Gebed bij de opening van de Schrift

Eerste Schriftlezing

Deuteronomium 32:11 - 18

**Lied hierbij:**

**Lied 902: 1**

Tweede Schriftlezing:

Lucas 11: 14 - 23

**Lied hierbij:**

**Lied 902: 5 en 6**

Uitleg en verkondiging

Kort orgelspel

**Lied in antwoord:**

**Lied 994: 1, 2, 3 en 4**

-*De kinderen komen terug uit de kindernevendienst* -

GEBEDEN EN GAVEN

Berichten vanuit de gemeente

Toelichting op de gaven en inzameling

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, **gezamenlijk Onze Vader**

-VAN BINNEN NAAR BUITEN-

- De gemeente gaat staan –

**Slotlied**

**Lied 868:1, 2 en 5**

Heenzending en zegen

**Gezongen antwoord: Amen, Amen, Amen.**

## Collectiedoel diaconie: STICHTING DIACONAAL AANDACHTSCENTRUM

Het diaconaal aandachtscentrum is een initiatief van de diakenen van de hervormde en gereformeerde kerken van Dordrecht en Zwijndrecht. De inloopkamer is bedoeld voor bezoekers die behoefte hebben aan rust, aandacht, troost of een goed gesprek. Tijdens openingstijden bestaat ook de mogelijkheid om langs te komen voor koffie of



thee. Hulpverleners helpen mensen die vastgelopen zijn in de hulpverlening. Er worden ook taallessen gegeven.

Wilt u dit doel steunen maak dan uw bijdrage over via de Wilhelminakerk-Petruskapel app, of naar NL28RABO0134939840 t.n.v. PGDD onder vermelding van Wilhelminakerk-Petruskapel 27-10-2024. U kunt ook de QR-code scannen of geef in de collectezakken.

*Namens de diakenen Ron Ouwerkerk*

## Aan de wandel!

Volgende week zondagmiddag 3 november gaan we op stap in de binnenstad. Niet alleen om de benen te strekken en een frisse neus te halen maar ook om op een ontspannen manier met elkaar in gesprek te raken en de stad met andere ogen te bekijken. We lopen een route langs panden die door de katholieke architect Carel Tenenti zijn ontworpen of verbouwd. Heb je er ook zin in? We verzamelen bij de Wilhelminakerk en vertrekken om 14.00 uur.



Dordtenaar Tenenti (1866-1927) was een telg uit de familie Tenenti, afkomstig uit de omgeving van Locarno in het Italiaans sprekende deel van Zwitserland. Al op jonge leeftijd profileerde hij zich als bouwkundige-architect en ontwierp in zijn geboortestad zestien gebouwen. Daarnaast was hij maatschappelijk actief: hij was onder meer betrokken bij Pictura en de Ambachtsschool, commandeur bij de brandweer en secretaris van het Comité voor Belgische vluchtelingen. *Peter de Jong*

## Dankdagmaaltijd en vesper op 6 november

Op woensdag 6 november wordt een duurzame maaltijd geserveerd in de Wilhelminakerk. We beginnen om 18.00. Na de maaltijd wordt om 19.30 uur een vesper gehouden onder leiding van onze wijkpredikant dominee Evelien Plaisier. Tijdens de maaltijd wisselen we ideeën uit over duurzaam leven zonder elkaar de maat te nemen. We vragen een bijdrage in de kosten van de maaltijd. Meestal blijft er een flink bedrag over voor ons project. Dit seizoen voor hulp aan kwetsbare mensen in Moldavië.

Van harte welkom geheten door de diaconieën van Grote Kerk en Wilhelminakerk. We willen er een traditie van maken dat de maaltijd rond Dankdag in de Wilhelminakerk gehouden wordt en de maaltijd in de 40-dagen-tijd in de Grote Kerk. Aanmelden voor de dankdagmaaltijd kan via een intekenlijst in de hal van de Wilhelminakerk of via het contactformulier op de website. Aanmelden kan tot en met 3 november 2024. *Namens de diakenen Annet de Vries-Koppe*



## Fruitactie dankdag 2024

Op zaterdag 9 november van 10.00-11.00 zamelen de diakenen in de Wilhelminakerk alle soorten fruit, koekrepen, pakjes drinken, koffie, thee, losse suiker en ander heerlijks in voor de fruitactie van Dankdag.

Houdbare gaven kunnen ook op woensdag 6 november bij de duurzame maaltijd al meegebracht worden.

De gaven worden mooi ingepakt en zondag 10 november (op die dag wordt ook de dankdagcollecte gehouden) naar de diverse adressen gebracht. Bij dat wegbrengen vragen we uw hulp. Voorin de Wilhelminakerk staan tijdens de dienst de bakjes met een adressticker erop. Na de dienst kunt u een bakje uitzoeken en meenemen om te bezorgen.

Ieder jaar zijn de diakenen weer verrast door de overvloed. Dat zal dit jaar niet anders zijn. *Namens de diakenen Annet de Vries-Koppe*

## Bij de dienst in de Petruskapel.

De afgelopen weken las ik het boek van Ds. Aarnoud van der Deijl met de titel 'De toekomst van de kerk'. Het beschrijft de pogingen om de kerk voor mensen van deze tijd zinvol en aantrekkelijk te houden. Toch hebben veel kerken met krimp te maken. Dat is verdrietig. In de ondertitel van het boek staat dan ook het woord 'rouw'. Wie over de toekomst van de kerk spreekt, heeft het (ook) over 'rouw'. Zo voel ik dat ook. Het levensbesef in onze tijd is veranderd. Ik denk dan bv aan de Oerknal- en de Evolutietheorie, de Wereldgodsdiensten die bij ons om de kerk wonen, en de veranderde kijk op de Bijbel. Toch ben ik niet moedeloos. Ik ben ervan overtuigd dat het evangelie mensen blijft aanspreken om Jezus na te volgen en dat de Geest blijft waaien en inspireren. In 1 Petrus noemt Petrus de volgelingen van Jezus priesters. Priesters hebben een dubbele taak: ze brengen dank en gebeden bij God en, omgekeerd, Gods vergeving, barmhartigheid en liefde bij de mensen. Aan die priesterlijke taak komt nooit een einde! We zingen Lied 973 'Om voor elkaar te zijn uw oog en oor' en ook het prachtige lied van Fedde Schurer, Lied 315 'Heb dank, o God van alle leven'. Gods woord bestaat in eeuwigheid. Ik verheug me op de ontmoeting met de priesterschap op de Staart. *Ds. Hans van der Sterre.*



## Voedselbank

In de maand oktober is het inzamelen van de volgende artikelen:  
Fruit in blik, gedroogde vruchten en noten



## Kerkelijke agenda

- zo 3 nov 10.00 uur Wilhelminakerk – drs. Marriëtte Pullen  
Petruskapel – ds. Evelien Plaisier  
14.00 uur vertrek Wilhelminakerk – Aan de wandel! (zie bericht)
- wo 6 nov 18.00 uur Wilhelminakerk – duurzame maaltijd (aanmelden!)  
19.30 uur Wilhelminakerk - vespers
- za 9 nov 10-11 uur Wilhelminakerk – inleveren artikelen fruitactie Dankdag
- di 12 nov 19.30 uur Pauluskerk – ds. René van Loon spreekt over zijn boek  
"Lente in de kerk" (zie bijlage)

**Wilhelminakerk; Blekersdijk 41, 3311LD, Dordrecht, tel. 078 6137925  
Petruskapel; Plein 1940-1945, 3313CV, Dordrecht**

predikant: ds. Evelien Plaisier  
kerkelijk werker: dhr. Ramon de Bonte  
scriba: mw. Anneke van Bleek, p/a Blekersdijk 41, 3311 LD Dordrecht,  
tel. 078-6176387. E-Mail : [scriba.wilhelminakerk@gmail.com](mailto:scriba.wilhelminakerk@gmail.com)  
kosterij: E-mail: [koster@dewilhelminakerk.nl](mailto:koster@dewilhelminakerk.nl) tel 078-6137925  
wijkkas WK/PK: NL77 RABO 0373 7028 09 t.n.v. Wijkkassen Wilhelminakerk en Petruskapel  
In de omschrijving: soort betaling + WK of PK  
digitale WoZ: Aanvragen via E-mail naar : [drukkerij.wk.pk@gmail.com](mailto:drukkerij.wk.pk@gmail.com)  
digitale Zaaier: Aanvragen via E-mail naar : [drukkerij.wk.pk@gmail.com](mailto:drukkerij.wk.pk@gmail.com)  
website: [www.dewilhelminakerk.nl](http://www.dewilhelminakerk.nl)  
kopij: Kerk op Dordt en WoZ: [wk.pk.kopij@gmail.com](mailto:wk.pk.kopij@gmail.com) (vóór donderdag 19.00 uur)



**HERVORMDE GEMEENTE TE DORDRECHT**



Protestantse gemeente  
Dordrecht-Dubbeldam  
Algemene kerkenraad

Beste broeder of zuster,

Namens de algemene kerkenraad van Hervormd Dordrecht en de algemene kerkenraad van de Protestantse gemeente Dordrecht-Dubbeldam, nodigen we u uit voor een gezamenlijke vergadering van ambtsdragers op dinsdag 12 november aanstaande in de Pauluskerk.

Die avond zal ds van Loon spreken over zijn boek "lente in de kerk", bijgaand de recensie die over dit boek is verschenen in Kerk op Dordt.

De opening is om 20.00 en vanaf 19.30 uur is er inloop met koffie.

Omdat dit onderwerp naar onze mening een brede belangstelling waard is en omdat het mensen kan inspireren om hun werk in Gods wijngaard voort te zetten, of juist om te pakken vragen we u om ook belangstellende gemeenteleden uit te nodigen voor deze avond.

Graag tot ziens op 12 november!

Pieter Quist, scriba HD  
Dik van der Zeijden, scriba AK PGDD

*Boekbespreking: Lente in de kerk; ds Rene van Loon (kerk op Dordt)*

*Dit voorjaar preekte ds van Loon in de Wijnstok. Geraakt door zijn preek over de toekomst van de kerk, heb ik zijn boek "Lente in de kerk Impressie van nieuwe en hoopvolle bewegingen" besteld en ben het gaan lezen.*

*Een mooi en inspirerend verhaal hoe op allerlei plekken en op creatieve wijze Gods werk gestalte krijgt.*

*Van Loon vertelt hoe hij als predikant in Rotterdam de vrijwel totale leegloop en (vaak letterlijk) de afbraak van kerken heeft gezien, maar sinds ongeveer twintig jaar weer groei ziet. Zijn eigen wijkgemeente De Samaritaan vertoont die groei, maar vanuit zijn kerk en veel ruimer om zich heen in de stad ziet hij kerken en kerkplantingsprojecten serieuze aantallen nieuwe mensen trekken.*

*Nieuwsgierig geworden naar dit fenomeen, dat tegen de 'seculariseringstrend' lijkt in te gaan, besloot hij een studieverlof te wijden aan het bezoeken en in kaart brengen van frisse initiatieven in de kerk in Nederland, plekken van nieuwe hoop. Daarbij vroeg hij mensen steeds: is er sprake van lente in de kerk? Zijn eigen antwoord is een voorzichtig, maar duidelijk uitgesproken 'ja'. Er is volgens Van Loon nieuwsgierigheid en interesse en in ieder geval meer onbevangenheid ten opzichte van kerk en geloof.*

*Een groot deel van het boek is simpelweg gevuld met verslagen van de kerkbezoekjes die Van Loon op allerlei plekken brengt. Hij doet verslag van de liturgische sfeer en de ontmoetingen die hij met kerkgangers heeft.*

*Vooral de Rotterdamse bezoeken zijn opmerkelijk. Daar vinden de meest opvallende lente-momenten van het boek plaats. Van Loon bezoekt Rotterdamse kerkgebouwen die in de jaren tachtig en negentig door klassiek kerkvolk verlaten werden, en waar nu zeer levendige geloofsgemeenschappen samenkomen, soms vooral 'wit', maar vaak etnisch zeer gemengd (migrantenkerken).*

*Het zijn stuk voor stuk hartelijke, hechte gemeenschappen waar zeker ook de sociale samenhang de aantrekkelijkheid lijkt te bepalen.*

*Een van de zinnen die mij trof in zijn boek is:*

*"We eren God niet door alleen maar te kijken naar de zorgelijke kanten van het kerk-zijn. We doen Hem geen recht als we alleen oog hebben voor de dingen die niet goed gaan. Als Hij een nieuw begin geeft, als Hij 'iets nieuws laat ontkiemen', dan is zijn vraag aan ons: 'Zul je dat niet weten?' Met andere woorden: 'Let je wel op wat ik aan het doen ben?'"*

*En van Loon laat ons dat zien; hij doet verslag van verhalen van een Nederlands christendom die niet zo op ons netvlies staan. Een tegengif tegen de sombere verhalen over de kille statistieken die vooral krimp laten zien.*

*In zijn boek formuleert van Loon tien aanbevelingen voor de kerk. De belangrijkste is het gebed. Het is misschien wel hét kenmerk van secularisatie als het gebed niet meer wordt ervaren als centraal in het leven. Waar dat wel zo is, ontstaat afhankelijkheid van God.*

*Van Loon vertelt hoe zijn gemeente opnieuw tot bloei is gekomen nadat ze bijna verdwenen was. "Die ervaring heeft sporen getrokken in het gemeentelven. Nog altijd is er bij diegenen die deze periode hebben meegemaakt dat diepe besef dat de kerk wordt gebouwd op de knieën."*

*Daarnaast pleit hij ervoor dat kerken en geloofsgemeenschappen elkaar steunen. Zo kunnen we bijvoorbeeld veel leren van migrantenchristenen. Onder hen zijn er velen die uit een situatie van verdrukking en vervolging komen. Het zou wederzijds tot zegen zijn als deze band sterker wordt.*

*Een boek met een verhaal waar ik blij van word. En met aanbevelingen waar we mee aan de slag kunnen. Laten we met elkaar zoeken wat deze voorbeelden voor onze Dordtse situatie kunnen betekenen.*

*De auteur*

*René van Loon is protestants predikant in Rotterdam en is 'zijn leven lang al bezig met missionaire vragen en activiteiten'.*

*Voor deze boekbespreking is gebruik gemaakt van het artikel in Trouw van 19 februari 2020.*

*Dik van der Zeijden*